



Wilde natuur aan de zuidoostkant van de plas.

“Toiletten. Het hele rondje Sloterplas heeft nul toiletten, maar een mens moet toch een keer. Wat dacht u van die vissers, die hier soms 24 of 48 uur zitten, waar dacht u dat die gaan?”

Volgens het informatiebord bij het pand Oostoever zou de plas ‘40 meter diep’ zijn, maar daaraan twijfelt Dennis Hermens (43) van Duikclub Manta, die in de plas actief is. “Dertig, maximaal 32 meter,” zegt hij. Namens de Onderwater Jagers Club beheert Manta de Cockel Bockel in de plas. Dat is ‘s lands oudste onderwaterhuis uit 1966, waarvan de ingang op 14 meter diepte ligt en de bovenkant op 8 meter – bij gunstig licht net te zien vanaf de oever. Wat is de functie van de Cockel Bockel? “We verversen eens per jaar de lucht en drinken met nieuwnjaar een flesje bubbels in het huis. Verder niks, gewoon leuk om naartoe te duiken.”

De gemeente beweert op het informatiebord dat er in de diepe wateren ‘snoeken van bijna anderhalve meter lang,

meervallen van ruim een meter en karpers van tientallen ponden zwaar’ zwemmen. Duiker Hermens nam fikse snoeken en snoekbaarzen waar, ooit een karpertje, maar nimmer een meerval.

Hij trof andere zaken aan: “Prullenbakken, fietsen, winkelkarretjes, bouwhekkken, ski’s, roeibootjes, een kajuitboot zo groot dat we erdoorheen kunnen zwemmen, kliko’s, motoren en minstens vijf auto’s, waaronder twee Fords en een Mini. Vroeger reden mensen auto’s waar ze geen behoefte meer aan hadden als het begon te dooien het ijs op, sprongen eruit, en de volgende ochtend was de auto verdwenen.”

Het Ruige Riet

De westkant van het Sloterpark is in de Engelse Landschapstijl aangelegd, de oostkant in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. De oevers aan de Sloterparkkant van de plas zouden later, in de jaren zeventig worden ‘ingericht’. Een bewonersinitiatief

voorkwam dat: ter plekke was inmiddels een natuurgebiedje ontstaan met heuveltjes, struiken, bomen en riet. Dat landschap, Het Ruige Riet, heeft inmiddels de hoogste ecologische waarde van Amsterdam-West.

Wie er voor het eerst komt, staat paf. Norman Vervat: “Op veel plekken, en heel vaak, is de plas heel mooi verstild.” Tineke Stricker: “De Sloterplas wordt een beetje onderschat. Op zomeravonden verdwijnt de stad hier, dan krijg je echt het idee dat je in de natuur bent.” <<

‘Op veel plekken is de plas mooi verstild’